

Leren van Petrus

TEKST: BAS LUITEN, REDACTEUR VAN DE REFORMATIE EN PREDIKANT TE ZWOLLE-CENTRUM ///

De apostel Petrus is een kleurrijke figuur. In zijn enthousiasme wilde hij alles wel doen voor de Heer.

Hij wist ook steeds hoe iets moest gebeuren of juist niet, maar liep daarin vast. Hij wilde Jezus de weg wijzen, maar leerde dat volgen de enige optie is.

An de hand van deze Petrus en het leerproces dat hij doormaakte, schreven Peter Wierenga en Jurrien Robbe een leuk boek over evangeliseren. Ze richten zich speciaal tot mensen die denken dat ze moeten evangeliseren maar niet goed durven en dus voortdurend een schuldgevoel hebben. Ze leggen uit dat het zo niet werkt, net zo min als in het leven van Petrus. Ze gaven hun boek de veelzeggende titel 'Volg Mij'. Door Jezus te volgen en de heilige Geest het werk te laten doen wordt evangeliseren veel meer iets van jezelf, wordt het verrassender en effectiever.

Het boek kent vier schrijfsorten. De auteurs noemen ze *leren* en *leven* van zowel de Bijbel als de theorie. De stukjes zijn kort en vaak origineel. Zo krijgen we het advies om in gesprekken dom, lui en dakloos te zijn. Dat is een grappige manier om te bedenken dat je niet alles moet weten en invullen, maar vragen mag stellen om de ander in het gesprek te krijgen terwijl je een open lijn naar boven houdt zonder de dakpannen van je eigen stellingen.

Alles is ondergebracht in zes hoofdstukken, bedoeld om door te nemen in zes weken. Ze gaan over onze grondhouding, het voeren van een gesprek en het omgaan met moeilijke onderwerpen. Na elk hoofdstuk is een pagina met vra-

gen en enkele opdrachten opgenomen. En nog meer materiaal, voor groepsbespreking en zo, is te vinden op www.volgmij.net.

Al en met al een heel mooi boek, waarin op eenvoudige wijze heel wat kennis en ervaring is verwerkt. Wie dit koopt haalt eigenlijk een training in huis.

Bij drie punten heb ik vragen. Ik kreeg teveel het gevoel dat de ander wordt gezien als object en ik als subject. Het gaat er steeds om hoe ik iets aan die ander kan kwijtraken. Dat is terecht, het gaat om het unieke evangelie. Toch moet de relatie in balans zijn. Als je iemand wil bereiken, moet je hem eerst waarderen met zijn eigen gaven van God ontvangen. Dat gaat verder dan aanvaarden en is de meest natuurlijke weg naar iemands hart.

Ook trof mij dat de auteurs in nogal wat voorbeelden een gemengde verkering beschrijven als een weg waarlangs iemand tot geloof komt. Dat roept vragen op die niet beantwoord worden. Zo'n happy end is natuurlijk mooi, maar dat weet je van te voren niet. Kun je dan zo argeloos schrijven over een verkering die ook veel ellende kan geven?

Tenslotte: op blz. 48 wordt wel erg gemakkelijk gedaan over de verloochening door Petrus, alsof dat een zonde

wou zijn die een mens zomaar kan doen door wat grote woorden te gebruiken. Maar zo gemakkelijk gaat verloochening niet. Het was bij Petrus het resultaat van voortdurend verzet tegen de Heer, elke keer als het ging over lijden en sterven. Verloochening gaat niet per ongeluk, het is de instelling van je hart: erken je Jezus als Heer of niet? Misschien dat dit wat overwegingen zijn bij een tweede druk, die ik deze uitgave van harte gun.

Naar aanleiding van: Peter Wierenga & Jurrien Robbe, *Volg Mij. Hoe jij (net als Petrus) leert evangeliseren*. Barneveld (De Vuurbaak), 2010. Paperback, 198 blz., € 17,50.

