

Peter Wieringa en Jurrien Robbe, **Volg mij**  
- hoe jij (net als Petrus) leert evangelise-  
ren; ISBN 978-90-5560-438-8; druk 2010;  
192 pagina's; prijs € 17,50; Vuurbaak,  
Barneveld.

Een prachtig leerzaam boek van Peter Wieringa en Jurrien Robbe, die beiden jarenlang heel direct betrokken geweest zijn bij het evangelisatiewerk en bij toerusting van christenen en kerken. Het is daarom een prachtig leerzaam boek, omdat het met Bijbelstudies werkt naar een leerproces, waarin jij zelf op weg moet gaan. Het leert je kijken naar jouw eigen leefomgeving als een plek, waar jij aan het werk kunt gaan in Gods plan van redding van mensen. In de Bijbelstudies staat telkens Petrus centraal. De Here Jezus zei telkens tegen Petrus: 'volg Mij'. Dat was niet zomaar een opdracht maar een levensles voor Petrus. Ook evangeliseren kun je leren. Daarvoor moet je bepaalde dingen afleren en andere dingen aanleren. In dit leerproces gaan de schrijvers een aantal zaken uit de praktijk bij langs. Als je een ander wilt coachen om de Here Jezus te gaan volgen, moet dat volgen van

Jezus in jouw leven heel duidelijk zijn, met zijn ups en downs. Evangelisatie is vooral doen, is een relatie. Dan kom jij dicht bij de ander staan en die ander komt in jouw leven. Je leert nadenken over hoe iemand tot geloof kan komen en je leert dat jij niemand kan bekeren; probeer dat dan ook niet! In het denken hierover leer je welke blokkades er bij jou zijn en bij de ander en hoe je daar mee om gaat.

Kortom, door de Bijbelstudies over Petrus en reflectie daarover vormt Jezus jouw leven, zoals Hij dat gedaan heeft bij Petrus. Daarmee leer je ook vertrouwen te hebben in de kracht van Gods Woord en word jij je bewust, dat de heilige Geest het eigenlijke werk doet. Als jij jouw taak doet, kun je de rest aan God overlaten. Dit boek kun je voor jezelf lezen, maar het is ook heel geschikt om dit met een kleine groep te doen. De kracht van dit boek is dat het niet alleen een studieboek is, maar vooral een training. Evangeliseren is zijn wie je bent: christen; evangeliseren is doen (Jezus volgen - dat begint bij jou). Het boek eindigt met deze mooie opmerking: *Jezus volgen - draait niet om resultaat, maar om gehoorzaamheid.*