



Mara

Lisette van de Heg

Dit is de debuutroman van de jonge schrijfster Lisette van de Heg (1983). Mara vertelt het pakkende verhaal van het zestienjarige meisje Maria. Door haar stiefvader, die dominee is in Zeeland, wordt ze in 1931 zwanger en wel naar de boerderij van haar vrijgezelle tante in Velp gestuurd. Niemand mag weten dat ze daar is om haar kind te krijgen. Een kleine positieve bijrol is weggelegd voor een katholieke zuster die Maria ontmoet in de trein. Een meeslepend verhaal schrijven kan Van de Heg zeker, dit boek heb je zo uit. Wel zijn de karakters nogal zwart-wit. De goeden zijn heel goed, de slechterikken bijzonder slecht. Maria komt nog het meest realistisch uit de verf. Toch een aanrader voor wie op zoek is naar prettig leesvoer met een positief christelijke ondertoon, ook al is het onderwerp rond de ongewenste zwangerschap op zich beladen genoeg. AK

Uitgeverij Plateau,
Barneveld, paperback,
261 pag., € 17,90.